

DJOSER

Rondreis Sri Lanka, 21 dagen



Reisschema

- Dag 1 Amsterdam - Colombo
- Dag 2 aankomst Colombo - Negombo
- Dag 3 Negombo - Anuradhapura, fietstocht
- Dag 4 Anuradhapura, excursie Mihintale - Thanthirimale - Jaffna
- Dag 5 Jaffna, eilandexcursie per boot naar Delft Island en Nagadeepa
- Dag 6 Jaffna
- Dag 7 Jaffna - Nanthikadal Lagoon - Trincomalee
- Dag 8 Trincomalee, excursie Hot Well Springs en Koneshwaram Tempel
- Dag 9 Trincomalee, optionele excursie Pigeon Island
- Dag 10 Trincomalee - Dambulla tempel - Minneriya NP - Polonnaruwa
- Dag 11 Polonnaruwa, fietstocht, optionele excursie Sigiriya
- Dag 12 Polonnaruwa - Wasgamuwa nationaal park
- Dag 13 Wasgamuwa NP - Knuckles Mountain Range - Kandy
- Dag 14 Kandy
- Dag 15 Kandy - Peradeniya botanische tuinen - Nuwara Eliya
- Dag 16 Nuwara Eliya - optionele excursie Horton Plains - treinrit naar Ella - Udawalawe nationaal park, kampeernacht
- Dag 17 Udawalawe NP, kampeernacht
- Dag 18 Udawalawe NP - Ahangama
- Dag 19 Ahangama
- Dag 20 Ahangama, bezoek Galle - Colombo
- Dag 21 Colombo - Amsterdam



Dag tot dag beschrijving

Stoepe's en tempels in de koningsstad Anuradhapura

Dag 1 Amsterdam - Colombo
Dag 2 aankomst Colombo - Negombo
Dag 3 Negombo - Anuradhapura
Dag 4 Anuradhapura, excursie Mihintale - Thanthirimale - Jaffna

Zodra je voet aan wal zet word je meteen begroet door een heerlijke temperatuur. In ongeveer een half uur rijden we van de luchthaven naar de kustplaats [Negombo](#), waar we onze eerste nacht in Sri Lanka zullen verblijven. Tijdens een bezoek aan de vismarkt maken we voor het eerst kennis met het lokale leven van de locals. Je zintuigen worden hier op scherp gezet en je staat meteen middenin de lokale bedrijvigheid.

In Anuradhapura vind je prachtig gedecoreerde ruïnes, gigantische stoepe's en de heilige Sri Maha Bodhi boom. Dit is een heilige vijgenboom die gegroeid zou zijn uit een zaadje van de Bodhiboom, waaronder de Boeddha tot verlichting kwam. De boom werd in 288 v. Chr. geplant en is daarmee de oudste levende boom ter wereld geplant door mensenhanden. De fiets is het vervoersmiddel bij uitstek om de verschillende tempels en ruïnes te bezoeken.



De volgende dag, rijdend door het mooie binnenland langs vele kokospalmen, maken we een excursie naar Mihintale. Mihintale is het heiligdom waar Mahinda, de zoon van de legendarische Indiase keizer Ashoka, het boeddhisme verkondigde aan de koning van Anuradhapura. Bezoek de tempel of beklim de rots voor een prachtig uitzicht over de omgeving. We vervolgen onze weg naar [Jaffna](#). Onderweg bezoeken we het oude dorpje Thanthirimale, waar je een Boeddhistische tempel, gelegen tussen rotsen en ruïnes kunt bezoeken. Ook maken we een stop bij het heiligdom van 'Onze Lieve Vrouw van Madhu'. Met

een geschiedenis die meer dan 400 jaar teruggaat, is dit de belangrijkste religieuze plaats en een bedevaartsoord voor katholieken.

Reis naar het onontdekte noorden: Jaffna

Dag 5 Jaffna, excursie per boot naar Delft Island en Nagadeepa Island
Dag 6 Jaffna

Jaffna heeft een roemruchte historie. Tijdens de koloniale periode was deze belangrijke havenstad eerst in handen van de Portugezen, daarna van de Nederlanders en tenslotte van de Engelsen. Allen hebben ze hun sporen nagelaten. Een bezoek aan het 'Dutch Fort' is meer dan de moeite waard. Ook maken we een excursie naar een aantal eilanden in de omgeving. De acht belangrijkste eilanden werden tijdens de koloniale periode vernoemd naar Nederlandse steden, maar inmiddels hebben ze hun inheemse naam weer terug, op Delft eiland na. De meeste inwoners van Jaffna zijn [Tamils](#) of hindoe. Er zijn dan ook tal van Hindoetempels te bezichtigen, waaronder de beroemde Nallur Kovil. Jaffna vormde het bloedige toneel van de dertig jaar durende burgeroorlog tussen de Tamil en de Singalezen. De hevige strijd eindigde pas in 2009 op het slagveld nabij de Nanthikadal Lagune. Sindsdien ontwikkelt het toerisme zich sterk in deze streek. En terecht! Want er is genoeg te zien en te beleven.



Ontdek de onderwaterwereld in Trincomalee

Dag 7 Jaffna - Nanthikadal Lagune - Trincomalee
Dag 8 Trincomalee, excursie Hot Well Springs en Koneshwaram Tempel
Dag 9 Trincomalee, optionele excursie Pigeon Island



In de havenstad Trincomalee kun je prima ontspannen. Of je nu onder een palmboom een boek wilt lezen, wilt zien hoe de vissers [hun netten binnenhalen](#) ©, de onderwaterwereld wil verkennen tijdens het snorkelen of gaat zwemmen, de heerlijke stranden nodigen uit om tot rust te komen. De Hot Well Springs is een plaats waar de locals komen voor ontspanning. Voor de cultuurliefhebbers wordt er een excursie georganiseerd naar de vrolijk gekleurde Hindoeïstische Koneshwaram Tempel, waar tal van Godheidbeeldjes en een gigantische gouden beeld van [Shiva](#) het heiligdom versieren. Door de unieke ligging op een Swamirots heb je een prachtig uitzicht op zee. Vanuit Trincomalee kun je een excursie maken naar Pigeon Eiland (mei t/m oktober). Hier kun je snorkelen en genieten van de mooie onderwaterwereld. Van mei tot oktober behoort ook een dolfijnen- of walvisexcursie tot de mogelijkheden

De mooiste ruïnes van Sri Lanka

Dag 10 Trincomalee - Dambulla tempel - Minneriya nationaal park - Polonnaruwa

Dag 11 Polonnaruwa, fietstocht, optionele excursie Sigiriya

Dag 12 Polonnaruwa - Wasgamuwa nationaal park

Vanuit Trincomalee reizen we verder naar Polonnaruwa. Onderweg stoppen we bij de rotstempels van [Dambulla](#), die verscholen liggen achter een kitscherige tempel met een gigantisch gouden Boeddhabeeld. Dit is het grootste en best bewaarde grottempelcomplex van Sri Lanka. In vijf grotten bevinden zich oude Boeddhabeelden en historische kunstwerken met beeltenissen van Boeddha's leven. Bijna elke centimeter van de rotswanden is prachtig beschilderd door ijverige monniken. Op het terrein bevindt zich ook een Boeddhistisch klooster uit de 3e en 2e eeuw v. Chr. dat nog in gebruik is. Het complex staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco.



We rijden verder naar het Minneriya nationaal park, waar je een safari kunt maken om olifanten in het wild te zien. Van juli tot oktober komen hier grote troepen olifanten samen, omdat het water in de andere nationale parken opraakt. Nergens anders ter wereld komen zoveel Aziatische olifanten tegelijkertijd samen als dan. Maar je ziet er ook vaak herten, apen en een gigantische hoeveelheid vogels.



Polonnaruwa is ook onderdeel van de culturele driehoek van Sri Lanka. Deze stad nam in de 10e eeuw de status van hoofdstad over van [Anuradhapura](#). Een leuke manier om het groene park te verkennen is op de fiets. Cultuurliefhebbers kunnen eeuwenoude overblijfselen uit lang vervlogen tijden bewonderen. Je vergaapt je aan de immens grote Boeddhabeelden met levensechte gezichtsuitdrukkingen, die kunstig uit steen zijn uitgehouwen. De stad ligt aan één van de grootste tanks (kunstmatig aangelegde meren) van Sri Lanka. Deze tanks uit de 12e eeuw zijn vrij ondiepe waterreservoirs, waarmee de moessonregens worden opgevangen en als irrigatieopslag wordt gebruikt. Net

als in Anuradhapura is ook hier de fiets de beste manier om het gebied te verkennen. Het gebruik van de fiets is bij de reissom inbegrepen.

Vanuit Polonnaruwa kun je een excursie maken naar [Sigiriya](#), waar een enorme rots loodrecht uit het landschap oprijst. De rots wordt omringd door mooi aangelegde tuinen. Dit was de plaats van het verborgen koninkrijk van koning Kassapa. Er zijn nu nog enkele ruïnes, wereldberoemde fresco's en een spiegelmuur van over. Het is een pittige wandeling omhoog, voornamelijk via trappen, maar het waanzinnige uitzicht maken het zeker de moeite waard.



Vanuit Polonnaruwa rijden we naar Wasgamuwa nationaal park. Dit prachtige park heeft unieke flora en fauna en een indrukwekkende populatie aan olifanten, beren, vogels en amfibieën. Je vindt er ook historische bassins, tempels en ruïnes.

Bezoek de wereldberoemde Tempel van de Tand

Dag 13 Wasgamuwa NP - Knuckles Mountain Range - Kandy

Dag 14 Kandy

Dag 15 Kandy - Nuwara Eliya

We maken een mooie wandeling door het prachtige berglandschap van de Knuckles Mountain Range. We wandelen door dichtbegroeid bos en langs weelderige theeplantages en oogstrelende rijstterrassen. Daarna reizen we door naar Kandy, een prachtige stad met een idyllische ligging aan een meer.



In Kandy kun je de tempel bezoeken waar de tand van Boeddha ligt. Er is twee keer per dag een ceremonie, waarbij de tand in een glinsterend relikwie aan het publiek wordt getoond. Gelovigen offeren kilo's aan bloemen om de tand te eren. Heel bijzonder om te zien. We maken ook een uitstapje naar de koninklijke Botanische Tuinen in Peradeniya. 's Avonds kun je een traditionele dansvoorstelling bijwonen met vuurdansers.

Op weg naar Nuwara Eliya zie je hoe het landschap drastisch verandert van tropische jungle met palmbomen naar de koele heuvelachtige hooglanden met theeplantages. Bij aankomst wordt duidelijk waarom Nuwara Eliya ook wel 'Little England' wordt genoemd. De gebouwen zorgen voor een typisch Engelse sfeer. Het beste voorbeeld hiervan is het roodgeschilderde postkantoor. Nuwara Eliya ligt in een bergachtig gebied op ruim 2.000 meter waardoor het er een stuk frisser is dan in de rest van het land. Tijdens de koloniale periode kwamen de Engelsen hier daarom vaak naartoe om verkoeling te zoeken.

In deze periode werden er ook veel theeplantages aangelegd. Sri Lanka is ook nu nog steeds één van de grootste theeproducenten ter wereld. Je kunt een mooie wandeling langs de theeplantages maken en dames in gekleurde sari's thee zien plukken. We kunnen onderweg ook stoppen bij een theefabriek om meer te leren over het productieproces en natuurlijk om een heerlijk kopje verse [Ceylonthee](#) te proeven



Op zoek naar wildlife in Udawalawe nationaal park

Dag 16 Nuwara Eliya, treinrit naar Ella - Udawalawe nationaal park, kampeerovernachting

Dag 17 Udawalawe NP, kampeerovernachting

Vroege vogels kunnen een wandeling maken over Horton Plains naar World's End. Een mooi wandeling langs heide en door het bos. Aan het eind van de wandeling kom je bij een afgrond van ongeveer 700 meter en word je beloond met een prachtig uitzicht over het laagland van Sri Lanka.



Tijdens de treinreis naar Ella word je getraakteerd op de meest prachtige panoramische vergezichten. Een unieke belevenis! Vanuit Ella reizen we verder naar het Udawalawe nationaal park. In dit park leven ongeveer 500 olifanten. Daarmee is het één van de beste plekken in Sri Lanka [om olifanten te spotten](#) ☺ In het park leven ook krokodillen, vossen, luipaarden, verschillende vogelsoorten en meer dan dertig soorten slangen. Een klein stukje Afrika in Azië. Een safari door het park is echt een aanrader!

We overnachten nabij het nationaal park in de natuur. Je slaapt hier in een tent met eigen sanitair. 's Avonds trakteert onze vriendelijke gastheer op een heerlijke maaltijd. Ook voor het ontbijt wordt gezorgd.

Historische bezienswaardigheden in Galle

Dag 18 Udawalawe NP - Ahangama

Dag 19 Ahangama

Dag 20 Ahangama - Galle - Colombo

Dag 21 Colombo - Amsterdam

We reizen verder naar de zuidkust van het eiland en verblijven in Ahangama. De voor velen lang gekoesterde wens om dolfijnen en walvissen te spotten kan hier in vervulling gaan tijdens een dolfijn- en walvissafari (december - april). Maar je kunt ook heerlijk luieren bij het zwembad van het hotel of op het strand.

Voordat we naar Colombo rijden bezoeken we eerst Galle. De wijk Fort, die ommuurd wordt door het oude fort, heeft leuke smalle straatjes waar gezellige koffiebarretjes, kunst- en antiekwinkeltjes zijn gevestigd. Ook kom je hier volop historisch erfgoed uit de VOC-periode tegen, zoals de oude Nederlandse kerk, de specerijenwarenhuizen, een vuurtoren en het ziekenhuis.

De reis eindigt in de hoofdstad van het land, [Colombo](#). In moderne warenhuizen koop je voor een prikje een nieuwe garderobe en op de moderne boulevard kun je flaneren langs de luxehotels. Leuke souvenirs vind je op de levendige markt in Pettah. En natuurlijk laat je op de laatste avond je zintuigen nog één keer strelen met een verrassend gerecht uit de heerlijke Sri Lankaanse keuken.



Op weg met Djoser

Onze reizen kennen geen strak van dag-tot-dag gepland excursieschema. De reisdagen staan uiteraard vast, maar op de dagen dat we niet reizen is iedereen vrij om de dag naar eigen inzicht in te vullen. Onze reisbegeleid(st)ers hebben altijd ideeën en doen gewoonlijk een voorstel voor de besteding van de dag. Er is voldoende ruimte voor eigen initiatief, wanneer je er liever zelf op uittrekt. De reisbegeleiding zal je met alle plezier tips en adviezen geven. Houd er wel rekening mee dat er zich, door het karakter van onze reizen en de plaatselijke omstandigheden, onverwachte situaties kunnen voordoen. Hierdoor kan het gebeuren dat een bepaalde excursie of activiteit niet doorgaat of aangepast wordt.



Praktische informatie

Accommodatie

Tijdens je reis door Sri Lanka overnacht je in comfortabele en sfeervolle hotels, waarvan de kamers zijn voorzien van douche, toilet en airco. Bij de hotels die centraal gelegen zijn, kun je gemakkelijk het centrum te voet bezoeken. Bij de hotels die wat meer afgelegen liggen, kun je gebruik maken van een tuktuk om in het centrum te komen.

In het natuurpark Udawalawe overnacht je midden in de jungle op een campsite. Officieel is het kamperen, maar het is wel wat comfortabeler dan in een koepeltentje op een dun rubberen matje. Zo slaap je in een safaritent die op een verhoogde vlonder staat en gebouwd is onder een rieten afdak. Ook heeft iedere tent een klein terras met een zitje. In de tent vind je een normaal bed en er is een stenen badkamer met (koud water)douche en toilet. Alle bedden hebben een klamboe. We hebben speciaal voor deze accommodatie gekozen, omdat je zo midden in de natuur overnacht en Udawalawe het beste kunt ervaren. Het ontbijt en diner zijn inbegrepen bij deze accommodatie. We maken gebruik van verschillende campsites, hieronder vind je een tweetal voorbeelden.



Bekijk hotelreviews op  TripAdvisor

Negombo	Beacon Beach Hotel
Anuradhapura	Heritage Hotel
Jaffna	Tiiko Jaffna City Hotel
Trincomalee	Anantamaa Hotel of Pigeon Island Resort
Polonnaruwa	Sudu Araliya Hotel
Kandy	Casamara Hotel
Nuwara Eliya	Windsor Hotel
Udawalawe NP	Athgira River Camp of Big Game Camp
Ahangama	Hotel Insight
Colombo	Wonder Hotel Colombo

Deze selectie geeft een goed beeld van de hotels waar we tijdens deze reis verblijven.

Eenpersoonskamer

Alleenreizenden worden, in goed overleg ingedeeld met andere alleenreizenden van hetzelfde geslacht. Wil je niet ingedeeld worden met een andere deelnemer, dan kun je een eenpersoonskamer boeken tegen de daarvoor geldende toeslag vanaf € 525,-.

Vliegreis

Het meest voorkomende vluchtschema staat hieronder. Je kan ook het schema per vertrekdatum bekijken. Vliegtijden en -maatschappijen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Vluchtmaatschappij	Tijd	Vertrek	Aankomst
Turkish Airlines	Amsterdam - Istanbul	11:20	15:50
Turkish Airlines	Istanbul - Colombo	18:35	05:20*
Turkish Airlines	Colombo - Istanbul	06:50	12:45
Turkish Airlines	Istanbul - Amsterdam	14:05	16:40

* aankomst volgende dag

Tijdsverschil: 's zomers is het 3,5 uur later, in de winter 4,5 uur.

Vervoer

De comfortabele bus, die we de hele reis ter beschikking hebben, is voorzien van airconditioning. Omdat de afstanden niet groot zijn kunnen we stoppen waar en wanneer we willen. Op de meeste reisdagen ben je niet meer dan vijf à zes uur onderweg, exclusief stops.

Voor het stukje tussen Nuwara Eliya en Ella reizen we met de trein, deze rit wordt geroemd vanwege de schitterende panoramische vergezichten over de theeplantages. We reizen 2e of 3e klas tussen de locals, afhankelijk van de beschikbaarheid.

In de verschillende dorpen en steden kun je gebruik maken van een typisch lokaal transportmiddel, de tuk-tuk, een soort overdekte bromfiets. Daarnaast is het op sommige plaatsen (Anuradhapura en Polonnaruwa) mogelijk om op de fiets de omgeving te verkennen als de bezienswaardigheden niet op loopafstand liggen.

Bij de reis inbegrepen

- Vliegreis
- Alle vluchttoeslagen
- Vervoer per comfortabele en airconditioned bus
- Eigen Nederlandse reisbegeleiding
- Lokale Engelsprekende gids
- Overnachtingen in comfortabele hotels
- Ontbijt in Jaffna, Wasgamuwa, Udawalawe en Ahangama
- Excursie naar Mihintale
- Fietsen in Anuradhapura
- Fietsen in Polonnaruwa
- Eilandenexcursie per boot naar Delft Island en Nagadeepa
- Bezoek aan Nanthikadal Lagoon
- Vervoer naar Hot Well Springs en Koneshwaram Tempel
- Bezoek aan de rotstempels in Dambulla
- Wandeling Knuckles Mountain Range
- Spectaculaire treinrit door de theeplantages naar Ella
- Twee kampeernachtingen nabij Udawalawe nationaal park
- Diner en ontbijt tijdens kampeernachtingen
- Bezoek aan Galle

Excursies

Bij Djoser bepaal je zelf welke bezienswaardigheden je de moeite waard vindt om te bezoeken. De één kan uren rondstruinen in de botanische tuinen van Peradeniya, de ander kiest voor een indrukwekkende wandeling op de Horton Plains. In de meeste gevallen kun je zelf of met groepsgenoten, al dan niet met hulp van onze reisbegeleiding, er te voet of met lokaal vervoer erop uit trekken. Toegangsgelden zijn niet bij de reissom inbegrepen, zodat je alle vrijheid hebt om je eigen plan te trekken.



Sommige bezienswaardigheden mag je niet missen, zijn slecht bereikbaar of liggen 'en route' naar onze volgende overnachtingsplaats. Dergelijke excursies zijn bij Djoser in het programma opgenomen. Ook bij alle excursies en stops onderweg die bij het programma inbegrepen zijn, geldt dat het entreegeld exclusief is. Ook de kosten voor de jeeps tijdens de safari's zijn niet inbegrepen.

Tijdens deze reis door Sri Lanka zijn de volgende excursies in het reisprogramma inbegrepen:

- We bezoeken Mihinthale, een boeddhistische tempel met een prachtig uitzicht

- Eilandexcursie per boot naar Delft Island en Nagadeepa
- Fietsen door de oude koningsstad Anuradhapura
- Een bezoek aan de mooiste ruïnes en tempels van Polonnaruwa per fiets
- Een bezoek aan Nanthikadal Lagoon
- We mengen ons tussen de locals tijdens een bezoek aan Hot Well Springs, dé plek om een warm bad te nemen
- Een bezoek aan de Koneshwaram Tempel, een kleurrijke Hindoetempel gelegen aan de oceaan
- Bezoek aan de prachtige boeddhabeelden en fresco's in de rotstempels in Dambulla
- Een wandeling door Knuckles Mountain Range, een uniek natuurgebied in het hoogland van Centraal Sri Lanka
- Een wandeling door de botanische tuinen in Peradeniya
- We reizen terug in de tijd tijdens een bezoek aan het oude havenstadje Galle

Ter plaatse zijn er nog meer mogelijkheden, zoals:

- Een excursie naar Pigeon Island (mei t/m oktober)
- Wandeling over Horton Plains naar World's End
- Bezoek de de gigantische rots Sigirya vanuit Pollonaruwa
- Spot olifanten in het wild tijdens een safari in Minneriya, Wasgamuwa en Udawalawe nationaal park
- Een dolfijnen- en walvissafari vanuit Ahangama (december tot april)

Reisdocumenten

- E-ticket: meer informatie over de vlucht ontvang je ongeveer 2 weken voor vertrek.
- Paspoort dat bij vertrek uit Sri Lanka nog minimaal 6 maanden geldig is.
- Visum: je dient voor vertrek een elektronisch visum (ETA) aan te vragen via [deze website](#). Het visum is 6 maanden geldig, waarbij je maximaal 30 dagen aaneengesloten in Sri Lanka mag blijven. De kosten bedragen USD 50,- per persoon (wijzigingen voorbehouden). We raden aan om voor de aanvraag Google Chrome of Microsoft Edge te gebruiken. Raadpleeg indien nodig de invulhulp in je Mijn Djoser account bij het kopje 'Visum & Reisdocumenten'.

Geldzaken

In Sri Lanka wordt er betaald met de Sri Lankaanse Roepie (LKR). De koersen fluctueren constant, dus kijk voor een actuele koers op [oanda.com](#).

Pinnen: in de meeste plaatsen zijn geldautomaten.

Contant: euro's of dollars.

Creditcards: zijn op veel plaatsen te gebruiken.

Als richtbedrag voor uitgaven die niet bij de reissom zijn inbegrepen, zoals maaltijden, alle entreegelden, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven geldt een bedrag van ca. € 500,- per persoon per week.

Het is gebruikelijk om fooien te geven voor verleende diensten. Om te voorkomen dat je steeds fooien uit moet delen, wordt aan het begin van de reis een fooienpot ingesteld, waaruit de (gezamenlijke) tips aan de chauffeurs, gidsen, hotelpersoneel e.d. worden betaald. De richtlijn voor de fooienpot voor deze reis bedraagt € 60,-.

Maaltijden

De maaltijden tijdens deze reis zijn niet inbegrepen, behalve tijdens het verblijf in het tentenkamp in het Udawalawe nationaal park. Hier wordt voor een heerlijk diner en ontbijt gezorgd.

Verder ben je vrij om te bepalen wat, waar en wanneer je eet. De reisbegeleider kan je adviseren over gezellige restaurants, waar het eten lekker en goed is. Tijdens deze reis zijn er echter niet in alle plaatsen veel mogelijkheden om uit eten te gaan, maar alle hotels hebben een eigen restaurant.

Het ontbijt in de hotels is goed en gevarieerd. Van toast en eieren tot een echt Sri Lankaans ontbijt met rijst. Het eten in Sri Lanka heeft als hoofdbestanddeel rijst. Een traditionele Singalese maaltijd bestaat daarnaast uit zogenaamde curries. Je krijgt allemaal kleine schaaltes met zeer verschillende inhoud: van pittige 'pickles' tot hitte verzachtend kokosrasp. Er zijn zowel vis-, vlees- als vegetarische curries. Probeer zeker eenmaal zo'n uitgebreide maaltijd. De menu's in de restaurants [zijn gevarieerd](#) zodat iedereen kan eten wat hij of zij wil. Sri Lanka staat ook bekend om de heerlijke en diverse visgerechten, variërend van garnalen tot haai.



NB: Veel hotels in Sri Lanka organiseren op Kerst- en Oudejaarsavond een speciaal feestdiner, al dan niet met entertainment voor de hotelgasten. Hiervoor wordt ter plaatse een verplichte toeslag geheven, los van de vraag of men al dan niet deelneemt aan dit diner. De hoogte van deze toeslag kan oplopen tot € 50,- per persoon per diner.

Gezondheid

Voor deze reis wordt aangeraden:

- vaccinaties tegen DTP, tyfus en hepatitis A

Het is verstandig enigszins te letten op wat je eet. Tevens raden we je aan een kleine medische kit mee te nemen met o.a. aspirine en middelen tegen darmstoornissen.

Hotelverlenging

Verlenging mét accommodatie is in Ahangama bij te boeken. Je verblijft in een middenklasse hotel aan het strand; de prijs is vanaf € 57,- op basis van logies en ontbijt in een tweepersoonskamer per persoon per nacht. De prijs voor een éénpersoonskamer bedraagt vanaf € 86,- per nacht.

De genoemde prijzen zijn exclusief wijzigingskosten van de vlucht en de transfer van/naar de luchthaven.

Klimaat en geografie

Omdat Sri Lanka dicht bij de evenaar ligt, zijn de temperatuurverschillen tussen winter en zomer in de lager gelegen gebieden niet heel groot. Vanwege de hoge ligging koelt het in het centrale bergland in de plaatsen Kandy en Nuwara Eliya 's avonds behoorlijk af, ook in de zomer.

Tijdens een reis kunnen de temperaturen overdag uiteenlopen van bijvoorbeeld 11° tot 35° C in respectievelijk Nuwara Eliya en Colombo. Sri Lanka kent twee regenseizoenen. In het zuiden en westen valt deze periode van mei tot september, van oktober tot januari regent het in het noorden en oosten. De regenbuien zijn kort maar krachtig en vallen meestal aan het einde van de dag. Een bui frist de lucht lekker op en zorgt voor de prachtige flora. Het regent nooit de hele dag, op Sri Lanka wordt een tropische regenbui snel afgewisseld met stralend weer. De temperatuur van het zeewater is altijd aangenaam, circa 27° C.

Vanwege het hoogteverschil vind je op het eiland Sri Lanka zeer veel verschillende soorten planten en dieren. Langs de kust bevinden zich tropische regenwouden, in het noorden vind je savannen en in het centrale hoogland wandel je op heidegronden, die doen denken aan de Engelse moors.

Reisbegeleiding en Gidsen

Een enthousiaste Nederlandse reisbegeleider begeleidt de reis. Onze reisbegeleiders zijn zeer ervaren en bevlogen reizigers en vertellen onderweg leuke weetjes over de bestemming. Zij zorgen dat de reis soepel verloopt en zijn het aanspreekpunt voor vragen en wensen. De eigen passie, in combinatie met een uitgebreide training en inwerkprocedure, vormt de basis voor hun deskundigheid en professionaliteit.

Een lokale gids vertelt uitgebreid over het land; van de lokale gebruiken, religieuze invloeden tot culturele achtergronden.