

DJOSER

Rondreis Peru, 21 dagen



Reisschema

- Dag 1 Amsterdam - Lima
- Dag 2 Lima
- Dag 3 Lima - Pisco
- Dag 4 Pisco - Huacachina
- Dag 5 Huacachina - Nasca
- Dag 6 Nasca, excursie Nasca-lijnen en Chauchilla
- Dag 7 Nasca - Arequipa
- Dag 8 Arequipa
- Dag 9 Arequipa - Colca Canyon
- Dag 10 Colca Canyon, bezoek Cruz del Condor
- Dag 11 Colca Canyon - Puno
- Dag 12 Puno - Uros-eilanden - Amantaní (Titicacameer)
- Dag 13 Amantaní - Taquile - Puno
- Dag 14 Puno - Raqchi - Andahuaylillas - Cusco
- Dag 15 Cusco
- Dag 16 Cusco - bezoek aan de Heilige Vallei - Ollantaytambo
- Dag 17 Ollantaytambo - trein naar Aguas Calientes
- Dag 18 Aguas Calientes, excursie Machu Picchu - trein naar Cusco
- Dag 19 Cusco
- Dag 20 Cusco - vlucht naar Lima - Amsterdam
- Dag 21 aankomst Amsterdam



Dag tot dag beschrijving

Verken de koloniale geschiedenis van Lima

Dag 1 Amsterdam - Lima

Dag 2 Lima

We beginnen onze rondreis in de indrukwekkende hoofdstad van Peru, waar je een dag de tijd hebt om de stad te verkennen. Vooral het oude koloniale gedeelte van Lima is interessant vanwege de vele prachtige kerken, pleinen en gebouwen. De laatste jaren zijn kosten noch moeite gespaard om de oude stad haar glorie van weleer terug te geven.



Lima kent daarnaast een aantal musea die een bezoek waard zijn, zoals het Museo de Oro, waar een indrukwekkende wapencollectie met harnassen van de conquistadores en zelfs het zwaard van [Pizarro](#) te zien is. Ook is het leuk in Parque Kennedy in de wijk Miraflores rond te kijken, waar de rijken van Peru wonen. Hier vind je de gezelligste restaurantjes van de stad.

Pisco en Huacachina, van zee naar zandduinen

Dag 3 Lima - Pisco

Dag 4 Pisco - Huacachina

Vanuit de hoofdstad vertrekken we naar Pisco aan de Pacifische kust. Dit dorpje is het uitgangspunt voor twee facultatieve excursies naar het [Paracas nationaal park](#) en naar de Ballestas-eilanden. In het nationale park kun je een kolonie flamingo's zien en prachtige rotsformaties aan het strand.

Bij de excursie naar de Ballestas eilanden vaar je eerst langs de zogenaamde Candelabra, een enorme kandelaar in het zand getekend, waarvan niemand de oorsprong kent en waarover vele theorieën bestaan. Bij en op de eilanden leven zeer veel verschillende soorten zeedieren, vele soorten vogels, zeeleeuwen en zelfs pinguïns. De vogels hebben al sinds de tijd van de Inca's gezorgd voor een belangrijk product: hun uitwerpselen vormen een uitstekend soort mest; 'guano'.



Hierna verlaten we de kust en rijden we landinwaarts naar Huacachina. We overnachten hier midden in een prachtige oase in een woestijn van zandduinen. Je kunt hier de woestijn verkennen en sandboards huren en van het uitzicht genieten met zonsondergang. Vergeet niet dat je je midden in de woestijn bevindt en neem dus water en een petje mee! Ook kun je een bezoekje brengen aan het nabijgelegen Ica, met een interessant mummie-museum. De duinen lenen zich ook prima voor korte, maar inspannende wandelingen met een mooi uitzicht op de oase. Wil je ontspannen, dan kun je ook lekker aan het zwembad van het

hotel gaan liggen.

Ervaar de unieke Nazca-lijnen, een woestijnwonder

Dag 5 Huacachina - Nazca

Dag 6 Nazca

Vervolgens gaan we een van de meest mysterieuze plekken van Peru bekijken: de [Nazca-lijnen](#). Het is nog altijd een raadsel hoe de enorme figuren ooit op de bodem van de woestijn zijn uitgetekend. Niemand weet wat de betekenis van de lijnen is en wie ze ooit heeft gemaakt. De persoon die de meeste invloed heeft gehad in het onderzoek naar de lijnen is de Duitse Maria Reiche, een wiskundige die haar hele leven de lijnen heeft bestudeerd. Zij ging ervan uit dat de lijnen een astronomische kalender voor landbouwdoeleinden vormden. Vanaf de uitkijktoren kun je drie van de lijnen bekijken.



Even buiten Nazca bezoeken we nog een bijzondere plek: de Chauchilla begraafplaats. Hier zie je mummies en allerlei overblijfselen uit de Nazca-periode die door de extreme droogte zeer goed bewaard zijn gebleven. Indrukwekkend, maar ook een beetje luguber! De temperatuur is hier het hele jaar aangenaam, dus een duik in het zwembad aan het einde van de dag is een heerlijke afsluiter.

Het gezellige Arequipa en de diepe Colca Canyon

Dag 7 Nazca - Arequipa

Dag 8 Arequipa

Dag 9 Arequipa - Colca Cañon

Dag 10 Colca Canyon, bezoek Cruz del Condor



Een lange tocht door de woestijn, waarbij we onderweg vaak kunnen stoppen voor mooie foto-momenten van het uitzicht over de zee, brengt ons in Arequipa. In de stad, die op 2325 meter hoogte ligt, kun je al een beetje wennen aan de hoogte. Kijk hier een dag rond, bijvoorbeeld op het mooie Plaza de Armas met de grote witte kathedraal. De stad wordt ook wel de witte stad genoemd vanwege de vele gebouwen in het centrum die zijn gemaakt van wit vulkanisch gesteente. Overal in de stad heb je zicht op de hoge Misti-vulkaan. Een bezoek aan het Santa Catalina-klooster mag hier niet ontbreken. Dit klooster is eigenlijk een kleine stad op zich met gebouwen in allerlei kleuren en met smalle straatjes, pleintjes en patio's waar je uren kunt rondsleutelen.

De volgende dag gaan we echt hoog de Andes in op weg naar de Colca Canyon. Onderweg passeren we een pas van 4.900 meter! Deze dag moet je dus wel rustig aan doen om aan de grote hoogte te wennen. Zorg dat je veel water drinkt en je tempo aanpast. De rit is werkelijk prachtig; hoge Andestoppen, kleine dorpjes en kuddes lama's en alpaca's wisselen elkaar af. Met een beetje geluk zie je ook de [vicuña](#), een 'broertje' van de lama, die veel minder voorkomt en wat kleiner en ranker is dan de lama's en wollige alpaca's. Deze dieren geven de allerbeste en dure wol en zijn daardoor erg geliefd, waardoor het ook een bedreigde en inmiddels gelukkig ook beschermde diersoort is. We overnachten in het op 3700 meter hoog gelegen dorpje Chivay in een eenvoudige lodge. De dagen in de [Colca Canyon](#) reist er ook een lokale gids mee, die je meer kan vertellen over de prachtige omgeving en de gebruiken in de regio.

De volgende ochtend rijden we naar het uitkijkpunt 'Cruz del Condor', waar je de indrukwekkende condor kunt zien vliegen. De Colca Canyon is een van de diepste kloven ter wereld met duizelingwekkende hoogteverschillen. Er leven hier vele condors en door de thermiek komen ze hier vaak 's morgens vroeg hoog in de canyon zweven. Omdat je bij het uitzichtpunt aan de rand van de canyon staat, komen ze hier heel dicht langs je heen zweven. Heel indrukwekkend, want deze vogels kunnen een spanwijdte van wel 3 meter bereiken.



Slaap op een eiland in het uitgestrekte Titicacameer

Dag 11 Colca Canyon - Puno

Dag 12 Puno - Uros-eilanden - Amantaní

Dag 13 Amantaní - Taquile - Puno

Vanuit Chivay reizen we naar Puno, gelegen aan de oever van het beroemde [Titicacameer](#). Onderweg kan je weer genieten van prachtige vergezichten, besneeuwde bergtoppen en grazende alpaca's en lama's. Vlakbij Puno liggen de drijvende rieteilanden, die bewoond worden door nog ongeveer 300 Uros. Ze bieden allerlei leuke souvenirs aan en je kunt er een tochtje maken op de zelfgemaakte rietbootjes. De eilandjes zelf bewegen een klein beetje als je erover loopt en als je te lang op een plek blijft staan stroomt het water heel langzaam over je schoenen heen. We bezoeken deze eilandjes op weg naar Amantaní, een van de 'vaste' eilanden op het meer. Hier logeren we bij een Aymara familie thuis. We laten de grote bagage achter in Puno.



Bij aankomst staan de 'mamacitas' in kleurige rokken al op ons te wachten en wandelen we vanuit het haventje naar de verschillende huisjes toe, soms een pittige klim. Je moet met handen en voeten communiceren, want de mensen op het eiland spreken meestal alleen de inheemse taal Quechua. Het onderkomen is eenvoudig, er is geen mogelijkheid tot douchen. Je kunt eventueel een lakenzak meenemen, wel zijn er voldoende dekens aanwezig. De familie maakt in het keukentje een eenvoudige, maar smakelijke en voedzame vegetarische maaltijd voor je klaar.

Als je 's morgens wakker wordt en uit het huisje naar buiten kijkt over het blauwe meer of de verlaten akkertjes van de lokale bevolking, dan voel je je echt in een hele speciale wereld. Het eiland is nog erg traditioneel, er rijden geen auto's en pas sinds enkele jaren is er een paar uur per dag elektriciteit. Je kunt op het eiland een prachtige wandeling maken, naar bijvoorbeeld de ruïnes van de tempel van Pachamama; moeder aarde. Op het Titicacameer gaat er ook een lokale gids mee, zodat je meer uitleg krijgt over de lokale gewoontes.

Op de terugweg naar Puno varen we langs het buur-eiland Taquile, waar je ook nog de tijd krijgt om rond te kijken. Ook hier leeft men nog zeer traditioneel en is er nog nauwelijks elektriciteit. Het eiland is vooral bekend om zijn handwerktraditie. De vrouwen van het eiland weven, terwijl de mannen hier breien. Al op jonge leeftijd beginnen ze hier mee. Kijk dus niet vreemd op als je breiende mannen op straat ziet, dat is hier heel gewoon!



Bezoek het mooie Cusco, de Heilige Vallei en Machu Picchu

Dag 14 Puno - Raqchi - Andahuaylillas - Cusco
Dag 15 Cusco
Dag 16 Cusco - bezoek aan de Heilige Vallei - Ollantaytambo
Dag 17 Ollantaytambo - Aguas Calientes
Dag 18 Aguas Calientes - Machu Picchu - trein naar Cusco
Dag 19 Cusco

Of:

Wandel de beroemde Inca Trail naar Machu Picchu

Dag 14 Puno - Raqchi - Andahuaylillas - Cusco
Dag 15 Cusco - start Inca Trail
Dag 16 Inca Trail (dag 2)
Dag 17 Inca Trail (dag 3)
Dag 18 Inca Trail (dag 4)/ Aguas Calientes - Cusco
Dag 19 Cusco

Vanuit Puno nemen we de bus naar Cusco, een prachtige rit van zo'n acht uur door het Andes-landschap. Onderweg kunnen we stops maken bij kleine dorpjes en om foto's te maken van het mooie landschap. Raqchi is een minder bekende Inca-ruïne. Het tempelcomplex is een eerbetoon aan de god Viracocha. In het kleine Andahuaylillas staat een mooie kerk die we kunnen bezoeken. Deze kerk wordt ook wel de Sixtiijnse kapel van Latijns-Amerika genoemd.



Cusco is één van de mooiste steden van Latijns-Amerika. Het is de vroegere hoofdstad van de Inca's en er zijn dan ook nog veel overblijfselen uit de Inca-periode te zien. We overnachten hier in een centraal gelegen hotel. De belangrijkste bezienswaardigheden liggen allemaal op loopafstand. Het centrale plein is prachtig en overal zijn barretjes en restaurants met balkons die op het plein uitkijken. Er hangt hier een gezellige sfeer. In het centrum staan zeer oude koloniale gebouwen en kerken. De musea leren je veel over de geschiedenis en de cultuur van de Inca's. In de kunstenaarswijk San Blas vind je allerlei kleine souvenirwinkeltjes. Boven de stad liggen de indrukwekkende Inca-overblijfselen

van **Sacsayhuamán**, een complex van enorme muren, waar je met een pittige klim naartoe kunt wandelen. Hiervandaan heb je een mooi uitzicht over de stad. Na een nacht in Cusco pakken we een rugzak in voor de komende 2 nachten. De grote bagage laten we achter in Cusco. Na 2 nachten elders, slapen we daarna weer één nacht in Cusco.

De heilige vallei van de Inca's ligt lager dan Cusco en de temperatuur is er duidelijk hoger. Tijdens de excursie hierheen bezoek je de ruïnes van Pisac en Ollantaytambo. Veel van de verhalen tijdens de excursie over de geschiedenis van de Inca's zijn erg interessant voor de uitleg die je later krijgt bij Machu Picchu. Wij overnachten in Ollantaytambo.

Uiteraard brengen we ook een bezoek aan de beroemde Inca-stad **Machu Picchu**. De stad is heel goed bewaard gebleven dankzij het feit dat de Spanjaarden de stad nooit hebben gevonden. Pas in 1911 is de stad door Hiram Bingham ontdekt. De ruïnes liggen in een prachtige omgeving tussen hoge bergtoppen. Om bij Machu Picchu te komen nemen we de trein naar het dorpje Aguas Calientes. We overnachten hier, zodat je de volgende dag met een gids de ruïnes kunt bezoeken. De entree voor Machu Picchu is niet bij de reissom inbegrepen. De lokale gids geeft een rondleiding van 2 à 3 uur op een van de aangewezen routes. Daarna stappen we weer op de trein richting Cusco.



Wandelen over de Inca Trail

Sportievelingen kunnen ervoor kiezen om vanuit Cusco de beroemde Inca Trail te lopen. Dit is een prachtige 4-daagse kampeertocht, waarbij je over **het oude pad van de Inca's** loopt. Dit is een zware tocht van c.a. 40 km. Voor deze tocht dien je over een flinke conditie beschikken, want met name door de hoogte is het een pittige tocht. Vooral de tweede dag is zwaar, als je op 4198 meter over de pas van Warmiwañusca, oftewel Dode Vrouw in Quechua (dit overigens vanwege de vorm van de berg) moet zien te komen. Het lopen over de Inca trappen is pittig deze dag.

Er gaat een kok mee en dragers voor de zware spullen, zoals de tenten en de kookspullen. Het is ongelooflijk te zien hoe snel deze mannen de berg oplopen, terwijl jij vaak na elke stap weer moet uitrusten. Drie keer per dag maken de koks een heerlijke, voedzame maaltijd voor je klaar.



Tijdens de tocht loop je door de prachtige Andes-natuur en onderweg passeer je verschillende Inca-ruïnes. De laatste ochtend sta je heel vroeg op om naar de zonnepoort te lopen om daar op tijd te zijn om met een beetje geluk de zon op te zien komen. Na een tocht van een paar dagen word je dan beloond met een prachtig schouwspel: Machu Picchu ligt aan je voeten! De Inca-trail gids geeft een rondleiding op één van de aangewezen routes. Vervolgens ga je met de bus naar het dalstation van Machu Picchu; Aguas Calientes waar er nog een lekkere maaltijd genuttigd kan worden. Halverwege de middag stap je weer op de trein

die je naar Cusco brengt.

Voor deze tocht over de oude Inca-paden dien je je vooraf al op te geven. Zorg dat je dit zo snel mogelijk na boeking doet! Zeker in het hoogseizoen raken de plaatsen erg snel op. Er wordt slechts een beperkt aantal wandelaars per dag toegelaten op de trail door de lokale autoriteiten.

De prijs voor de Inca-trail is € 545,-. Bij deze prijs inbegrepen zijn de maaltijden tijdens de trektocht (ontbijt,

lunch en avondeten), een gids, de dragers en de overnachtingen in koepeltentjes. De niet gebruikte overnachtingen in Cusco zijn verrekend. Ook de entree voor de trail zelf en voor Machu Picchu is hierbij inbegrepen.

Neem voor het lopen van de Inca-trail een warme slaapzak mee, eventueel is deze ook in Cusco te huur. De overige kampeerspullen zijn ter plaatse aanwezig. Je matrasje krijg je aan het begin van de tocht uitgedeeld en dien je zelf te dragen, alsmede je eigen rugzak met alle persoonlijke spullen. De overige kampeerspullen worden door de dragers gedragen die ook de maaltijden verzorgen en je tent opzetten. Ook is het mogelijk om eventueel een drager in te huren (ongeveer 276 US\$) die je tas draagt met daarin o.a. je slaapzak en matje. Je hoeft dan zelf alleen een kleine dagrugzak te dragen, met bijvoorbeeld je foto toestel en een fles water. Geef voor vertrek aan ons door als je een extra drager zou willen, dan vragen we voor je na of er nog een drager beschikbaar is. De extra kosten voor de drager kun je dan ter plaatse voldoen.



Voor de trail dien je verder stevige schoenen met een goed profiel, een regenjack, een zaklamp en een handdoek mee te nemen. De dragers zorgen onderweg voor gekookt water waarmee je je waterfles kunt vullen, zodat je tijdens de tocht veilig drinkwater hebt. Ook zijn er voldoende beekjes om een waterfles te vullen, maar vergeet dan niet vooraf waterzuiverende tabletjes te kopen.

Denk goed na voordat je je opgeeft voor de Inca-trail. Het is een pittige tocht waarvoor een goede voorbereiding noodzakelijk is. Is de Inca Trail volgeboekt, dan kun je eventueel ook kiezen voor de 2-daagse Camino Real trekking. Bij deze tocht loop je op dag één de laatste 15 kilometer van de Inca Trail. Ook dit is door de hoogte een vrij pittige tocht. Op de eerste dag loop je Machu Picchu binnen. Die nacht slaap je in een hotel, in het dorpje Aguas Calientes. Op dag twee bezoek je vervolgens met een gids Machu Picchu, deze geeft een rondleiding van ongeveer een 2 uur op één van de aangewezen routes.

Dag 20 Cusco - vlucht naar Lima - Amsterdam
Dag 21 aankomst Amsterdam

Na ons bezoek aan Machu Picchu is er nog een dag om in de fascinerende stad Cusco rond te kijken. De laatste dag in Peru vliegen we 's morgens vroeg naar Lima, waarvandaan we in de avond vertrekken naar Amsterdam.

Op weg met Djoser

Bij onze reizen is geen sprake van een strak gepland reisschema. De reisdagen staan natuurlijk vast, maar ter plaatse wordt het programma in overleg tussen de groep en de reisbegeleiding ingevuld. De reisbegeleiding biedt de meeste dagen wel een programma aan en een aantal excursies is inbegrepen, maar je bent zeker niet verplicht hieraan deel te nemen. Wie er liever zelf op uitgaat, heeft daartoe alle vrijheid. Zo leer je een land tenslotte het beste kennen. Houd er wel rekening mee, dat zich door het karakter van de reizen en de landen onvoorziene omstandigheden voor kunnen doen, waardoor sommige activiteiten niet door kunnen gaan of gewijzigd moeten worden. Gemiddeld bestaan de groepen uit 16 deelnemers. De maximale groepsgrootte is 20 personen.

Praktische informatie

Accommodatie

We overnachten in comfortabele, centraal gelegen middenklasse hotels. We kiezen vaak voor kleinschalige hotels met een gezellige sfeer en koloniaal karakter. Vanwege de centrale ligging ben je dus altijd in de buurt van de belangrijkste bezienswaardigheden of leuke restaurantjes. De kamers hebben altijd een eigen douche en toilet, alleen op Amantani deel je het sanitair. In de oase in de woestijn en in Nasca heeft ons hotel een heerlijk zwembad.

Op het eiland Amantani logeren we bij een familie thuis, een heel bijzondere ervaring! De families zijn erg gastvrij en zij doen erg hun best het naar je zin te maken. Soms spreken de families Spaans, maar vaak ook alleen Quechua. Verwacht hier geen comfort, het onderkomen is eenvoudig, want men leeft hier nog op een zeer traditionele wijze. Maar dit is een zeer bijzondere ervaring en het prachtige uitzicht maakt dit het helemaal waard!

Bekijk hotelreviews op 

Lima	Hotel Mariel
Huacachina	Hotel Mossone
Nasca	Hotel Don Agucho
Arequipa	Hotel Selina Arequipa
Puno	Hotel El Buho
Ollantaytambo	Hotel Lilium Valley

Deze selectie geeft een goed beeld van de hotels waar we op deze reis verblijven.

Eenpersoonskamer

Alleenreizenden worden, in goed overleg, ingedeeld met andere alleenreizenden van hetzelfde geslacht. Wil je niet ingedeeld worden met een ander groepslid, dan kun je een eenpersoonskamer boeken tegen de daarvoor geldende toeslag. Voor deze reis bedraagt de toeslag vanaf € 475,-.

Je bent dan verzekerd van een eenpersoonskamer, met uitzondering van de overnachting op het eiland Amantani. Tijdens de Inca Trail is het niet mogelijk een eenpersoonstent te reserveren.

Vliegreis

Het meest voorkomende vluchtschema staat hieronder. Je kan ook het schema per vertrekdatum bekijken. Vliegtijden en -maatschappijen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Vlucht	Tijd	Vertrek	Aankomst
KLM	Amsterdam - Lima	09:55	15:25
KLM	Lima - Amsterdam	17:30	12:50*

* aankomst volgende dag

Tijdsverschil: in Peru is het in onze zomer 7 uur vroeger, in de winter is het 6 uur vroeger.

Vervoer

In Peru gebruiken we een comfortabele bus. Uiteraard wordt tijdens de ritten regelmatig gestopt om de benen te strekken, om foto's te maken of om in een dorpje wat te eten. Een aantal reisdagen duurt (bijna) een hele dag, met geregeld een mooie stop onderweg. Geniet van het mooie landschap onderweg, zeker in de Andes is

het uitzicht prachtig.

Op het Titicacameer gebruiken we boten om naar de Uros-eilanden, Amantani en Taquile te varen.

Naar Machu Picchu reizen we in een boemeltrein, een prachtige rit. Er zijn ruim voldoende ramen, zelfs in het dak, zodat je onderweg goed naar buiten kan kijken. Meestal stappen we in Poroy of Ollantaytambo op de trein.

Vanuit Cusco vliegen we naar Lima, waarvandaan er weer naar Nederland wordt teruggevlogen.

Bij de reis inbegrepen

- Vliegreis met KLM
- Alle vluchttoeslagen
- Binnenlandse vlucht Cusco - Lima
- Treinreis naar Machu Picchu
- Vervoer per eigen bus
- Hotelovernachtingen met eigen douche en toilet
- Alle ontbijten
- Overnachting in en bezoek aan de zandduinen van Huacachina
- Overnachting bij familie thuis op het Titicacameer
- Lunch, ontbijt en diner op Amantani
- Excursie Nascalijnen (uitkijktoren)
- Oog in oog met incamummies op de Chauchilla begraafplaats
- Bezoek aan de indrukwekkende Colca Canyon, Cruz del Condor
- Bezoek aan de Heilige Vallei van de Inca's
- Bezoek aan Machu Picchu
- Stop bij de incaruines van Raqchi
- Nederlandse reisbegeleiding
- Lokale gids Colca canyon & Titicacameer & Machu Picchu

Excursies

Bij Djoser bepaal je zelf welke bezienswaardigheden je de moeite waard vindt om te bezoeken. De een struint graag over de markt van Pisac, de ander wil op zijn gemak rondkijken in een van de vele musea in Lima of strijkt neer op een terras bij het centrale plein in Cusco, om te genieten van het mooie uitzicht en het levendige plein. In de meeste gevallen kun je zelf of met groepsgenoten, al dan niet met hulp van onze reisbegeleiding, er te voet of met lokaal vervoer erop uit trekken. Toegangsgelden zijn dan ook niet bij de reissom inbegrepen, zodat je alle vrijheid hebt om je eigen plan te trekken.



Sommige bezienswaardigheden mag je niet missen, zijn slecht bereikbaar of liggen 'en route' naar onze volgende overnachtingsplaats. Dergelijke excursies zijn bij Djoser in het programma opgenomen. Ook bij excursies die bij het programma inbegrepen zijn, geldt dat het entreegeld exclusief is.

Tijdens deze reis zijn de volgende excursies in het reisprogramma inbegrepen:

- Een bezoek aan de Nasca-aquaducten en de Chauchilla-begraafplaats.
- Een bezoek aan de uitzichttoren bij de Nasca-lijnen waar je een paar lijnen van boven kunt zien.
- Onder leiding van een lokale gids verkennen we de Colca Canyon. We maken o.a. een korte wandeling naar de beroemde Cruz del Condor, bij dit uitzichtpunt kun je van dichtbij condors zien vliegen.
- Onder leiding van een lokale gids gaan we het Titicacameer op. Op weg naar Amantani bezoeken we de beroemde drijvende rieteilanden van de Uros. Na de overnachting op Amantani bij een familie thuis varen we op de terugweg langs Taquile, waar we samen met de gids ook nog rondkijken.
- En route van Puno naar Cusco stoppen we bij Raqchi, waar we een kleine Inca ruïne bezoeken en in Andahuaylillas brengen we een bezoekje aan een mooi kerkje.

- Met de trein reizen we naar Aguas Calientes. Na een overnachting nemen we 's morgens vroeg een van de eerste bussen naar Machu Picchu en vertelt de lokale gids je over deze indrukwekkende Inca-ruïnes. Een rondleiding van ongeveer 2 uur op één van de aangewezen routes.
- Een bezoek aan de Heilige Vallei van de Inca's met o.a. een bezoek aan de prachtige ruïnes van Ollantaytambo.



Sportieve deelnemers hebben de mogelijkheid deel te nemen aan de Inca trail, een pittige wandel- en kampeertocht van vier dagen over de oude Incaweg naar Machu Picchu. Een iets minder inspannend alternatief is de Camino Real, een prachtige 2-daagse 'hike' naar Machu Picchu.

Om aan deze trekkingen deel te nemen, geef je je vooraf tijdens de (online) boeking op of via het antwoordstroompje dat beschikbaar is op je persoonlijke Mijn Djoser pagina. Wij kunnen de vergunning pas aanvragen als we beschikken over je volledige persoonsgegevens; je officiële namen zoals vermeld in je paspoort, je paspoortnummer, je geboortedatum en nationaliteit. Zie voor verdere details, prijzen en voorwaarden de kaders hieronder. Kies je niet voor een trekking, dan volg je het reguliere programma en heb je een aantal vrije dagen in Cusco. In deze prachtige stad en de omgeving heb je volop excursiemogelijkheden!

Reisdocumenten

- E-ticket. Meer informatie over de vlucht ontvang je ongeveer 2 weken voor vertrek.
- Paspoort, dat na vertrek uit Peru nog minimaal 6 maanden geldig is.

Geldzaken

In Peru betaal je met de Nuevo Sol. Kijk voor de actuele koersen op oanda.com.

Pinnen: bij de vele geldautomaten kun je zowel dollars als lokale valuta opnemen.

Contant: Euro en/ of Amerikaanse Dollars. De omwisselkoers is gelijk aan de koers die banken hanteren. Het is voordeliger om ter plaatse geld te wisselen dan geld te pinnen. We adviseren je dan ook om een aanzienlijk deel van het richtbedrag in contanten mee te nemen.

Creditcards: worden alleen in de grotere steden in winkels en restaurants geaccepteerd. Tevens kun je met je creditcard, in combinatie met je paspoort, geld opnemen bij de bank.

Als richtbedrag voor uitgaven die niet bij de reissom zijn inbegrepen, zoals maaltijden, entreegelden (waaronder die van Machu Picchu), facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven geldt minimaal € 250,- per persoon per week.

Het is gebruikelijk om fooien te geven; deze vormen vaak een niet onbelangrijk deel van het maandinkomen van de meeste mensen. Om te voorkomen dat je steeds fooien uit moet delen, wordt aan het begin van de reis een fooienpot ingesteld, waaruit de (gezamenlijke) tips aan de chauffeurs, gidsen, hotelpersoneel e.d. worden betaald. De richtlijn voor de fooienpot voor deze reis bedraagt ongeveer €40,-.

Maaltijden

Het ontbijt is bij alle overnachtingen inclusief. Bij de overige maaltijden kun je zelf bepalen waar, wat en met

wie je wilt eten. Je kunt uiteraard met de groep eten, maar je bent ook vrij om zelf ergens een restaurantje op te zoeken. Deze overige maaltijden zijn dan ook niet bij de reis inbegrepen. Het is ook leuk om op de markt een lekker 'salteña-broodje' of een 'empanada' te kopen of 's avonds een plaatselijk tentje te bezoeken. De reisbegeleiding kan je vaak tips voor een goed restaurant of een leuk café geven.

Als ontbijt kun je, naast de traditionele 'desayuno', in veel gelegenheden ook een westers ontbijt bestellen, soms met heerlijk vers fruit erbij. Rond het middaguur kun je in veel lokale gelegenheden een goedkoop menu, 'almuerzo' bestellen. Dit bestaat over het algemeen uit soep, brood, een hoofdgerecht, koffie of thee en vaak een eenvoudig nagerecht. Het zijn misschien niet altijd culinaire hoogstandjes, maar het is een leuke manier om met de plaatselijke bevolking in contact te komen.



's Avonds is de peña een leuke plek om te vertoeven. Hier worden naast live-muziekoptredens vaak hapjes [of maaltijden](#) geserveerd. Probeer de bekende coca-thee eens; deze is niet alleen goed tegen hoogteziekte maar ook gewoon lekker. Of de chicha-drank, die al eeuwenlang door de lokale bevolking uit yuca en maïs wordt gebrouwen. Bijna overal worden ook Europese maaltijden geserveerd.

Tijdens de Inca Trail worden de maaltijden voor je klaargemaakt. De dragers zorgen voor heerlijke, voedzame maaltijden. Bij de Camino Real krijg je een lunchpakket mee voor tijdens de wandeling. Na afloop van de wandeling is er een lunch of diner inclusief.

Gezondheid

Het berglandschap van Peru is zeer indrukwekkend. Tijdens de reis bereiken we hoogtes die adembenemende uitzichten opleveren. Dit betekent dat een lager gehalte aan zuurstof kan zorgen voor klachten als hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en kortademigheid. Dit zijn milde klachten die meestal verdwijnen als het lichaam zich heeft aangepast. Reizigers met hart- en/of longaandoeningen wordt aangeraden om reisplannen met de huisarts te overleggen.

Voor deze reis wordt aangeraden:

- vaccinaties tegen DTP, hepatitis A en gele koorts*

*Gele koorts komt voornamelijk voor in het noordwesten, noorden en oosten van Peru. De vaccinatie tegen gele koorts wordt daarom geadviseerd voor gebieden ten oosten van de Andes en in het noordelijke kustgebied. Tijdens onze reis komen wij vooral in de Andes en het zuidelijke kustgebied.

Hotelverlenging

Verlenging mét accommodatie is in Lima en Cusco bij te boeken.

Het kleinschalige familiehotel in Lima ligt in de wijk San Miguel, gunstig gelegen ten opzichte van het centrum, de luchthaven en de wijk Miraflores. De prijs is vanaf € 30,- op basis van logies en ontbijt in een tweepersoonskamer per persoon per nacht. De prijs voor een eenpersoonskamer is vanaf € 45,- per nacht.

Het hotel in Cusco ligt op loopafstand van het centrale plein Plaza de Armas. De prijs is vanaf € 30,- op basis van logies en ontbijt in een tweepersoonskamer per persoon per nacht. De prijs voor een eenpersoonskamer is vanaf € 45,- per nacht.

De genoemde prijzen zijn zonder wijzigingskosten van de vlucht en de transfer van/naar de luchthaven.

Klimaat en geografie

Het klimaat van Peru is nogal wisselend per gebied. Ondanks de ligging nabij de evenaar ligt de gemiddelde temperatuur over het algemeen lager dan men zou verwachten. Tijdens de reis naar Peru verblijf je eigenlijk in twee heel aparte klimaatzones; het woestijnachtige gebied rond de kust en de hooglanden van Arequipa tot

Cusco.

In het kustgebied is het over het algemeen het hele jaar door warm. Direct aan de kust hangt van april tot december een dikke mist, maar zodra je meer landinwaarts trekt, verdwijnt deze mist. Het weer in Peru is het beste te verdelen in het droge en natte seizoen. Het droge seizoen loopt van mei tot november, waarbij het dus overdag vaak een strakblauwe lucht is. Met name in deze periode is het in het hooggebergte vaak 's nachts erg koud. Overdag is de temperatuur door de zon echter best aangenaam en kan oplopen tot zo'n 18 graden, maar zodra de zon ondergaat wordt het al snel koud. Warme kleding is zeker noodzakelijk. De regentijd loopt ongeveer van december tot en met maart. Het is er dan zomer en er is dan vaak mist en bewolking.

Reisbegeleiding en Gidsen

Een enthousiaste Nederlandse reisbegeleider begeleidt de reis. Onze reisbegeleiders zijn zeer ervaren en bevlogen reizigers en vertellen onderweg leuke weetjes over de bestemming. Zij zorgen dat de reis soepel verloopt en zijn het aanspreekpunt voor vragen en wensen. De eigen passie, in combinatie met een uitgebreide training en inwerkprocedure, vormt de basis voor hun deskundigheid en professionaliteit.

Een lokale gids reist mee naar de Colca Canyon en het Titicacameer en vertelt je over lokale gebruiken en culturele achtergronden. Ook op Machu Picchu worden we rondgeleid door een lokale gids.

