

# DJOSER

*Rondreis Jordanië, 8 dagen*



## *Reisschema*

- Dag 1 Amsterdam - Amman
- Dag 2 Amman, excursie Jerash en Dode Zee
- Dag 3 Amman - Madaba - Mount Nebo - Kerak - Petra
- Dag 4 Petra
- Dag 5 Petra - Wadi Rum
- Dag 6 Wadi Rum - Aqaba
- Dag 7 Aqaba
- Dag 8 Aqaba - Amsterdam



## *Dag tot dag beschrijving*

### *De moderne wereldstad Amman & de Dode Zee*

Dag 1 Amsterdam - Amman

Dag 2 Amman, excursie Jerash en de Dode Zee

Na aankomst op de luchthaven is het een klein uurtje rijden naar ons hotel in de stad. Amman is een moderne wereldstad. Oorspronkelijk is de stad gebouwd op zeven verschillende heuvels, maar tegenwoordig als gevolg van succes is het uitgebreid tot over maar liefst negentien heuvels.



De volgende dag maken we een excursie naar [Jerash](#). Een bezoek aan deze plaats behoort tot de hoogtepunten van deze reis. Jerash, toen bekend als Gerasa, ligt op een vlakte omringd door vruchtbare heuvels en is één van de best bewaarde Romeinse provinciesteden in de wereld. De stad werd in 63 voor Christus veroverd door generaal Pompeius, waarna het onder Romeinse heerschappij kwam te staan. De stad werd in de achtste eeuw tijdens een aardbeving grotendeels met zand bedekt. Daardoor zijn het theater, de tempels, markt en straten zo gaaf bewaard gebleven dat de plaats wel met Pompeii wordt

vergeleken.

Wanneer je geluk heb, kan je vanuit de South Theater bekende klanken horen. Het kan namelijk zomaar zijn dat daar wordt opgetreden door lokale doedelzakspelers in kostuum.

Later op de dag bezoeken we ook de [Dode Zee](#), dit is het laagste punt op aarde. Het water bestaat voor een derde uit zout dit zorgt ervoor dat je vanzelf blijft drijven. Zowel het zeewater als de modder van de Dode Zee heeft een heilzame werking. Je huid zou na het moddersmeersel als een babyhuidje aanvoelen. 's Avonds zijn we weer terug in Amman.



### *Religieus hoogtepunt: Mt Nebo & de verborgen stad: Petra*

Dag 3 Amman - Madaba - Mt Nebo - Kerak - Petra

Dag 4 Petra

Dag 5 Petra - Wadi Rum



Op de derde dag van de reis beginnen we aan onze tocht naar het zuiden van het land. Tot Kerak zullen we de spectaculaire King's Highway nemen. Geen bocht van deze oude weg is zonder verhaal. Zo hoor je onderweg waar Jacob met de engel worstelde en dat even verderop, in het paleis van koning Herodes, Johannes de Doper werd onthoofd. Jordanië is beroemd om de prachtige gevariëerde woestijnlandschappen en we stoppen dan ook regelmatig voor de

magnifieke uitzichten over de kloven.

In [Madaba](#) is het wereldberoemde mozaïek van Madaba te vinden, dat in feite een plattegrond is van het oude Jeruzalem. Vanaf de berg Nebo zag Mozes, onderweg met het volk Israëls vanuit Egypte, het beloofde land liggen aan de overkant van de Jordaan. Het uitzicht vanaf de top is bij helder weer adembenemend en reikt tot aan Jeruzalem. We passeren verderop enkele diepe kloven zoals Wadi Mujib. Het kruisvaarderskasteel van Kerak prikkelt bij iedereen de fantasie. De enorme burcht biedt, vanuit zijn hoge ongenaakbare positie, een spectaculair zicht op de wijde omgeving.

Het geheimzinnige [Petra](#) is een onovertroffen hoogtepunt van de reis. Deze duizenden jaren oude stad bleef lang verborgen. Pas 200 jaar geleden werd de verborgen stad ontdekt in een afgesloten dal en is nog altijd slechts te voet bereikbaar via een lange, nauwe kloof van één kilometer, de Siq. Helemaal betoverend is om dit in het donker te ervaren tijdens de excursie 'Petra by Night' wanneer de stad met honderden kaarsen verlicht wordt en er spookachtige muziek klinkt van de bedoeïenen bij de schatkist. De bloeitijd van Reqem, zoals de stad in het Aramees heette, lag van 100 v.C. tot 400 n.C. Na 800 lag de plaats verlaten. In 1812 werd zij teruggevonden door Jacob Burckhardt, een arabist die het vertrouwen van de lokale bevolking had gewonnen. ('herontdekt' alleen voor het westen, want de bedoeïenen in de omstreken kenden het al sinds jaar en dag).



De wandeling door de kloof met veel fotostops duurt zeker een half uur. Aan het einde van de Siq kom je bij het bekendste monument van Petra: Al Khazneh, oftewel de schatkamer. Daarna kom je pas in de stad zelf. Dwalend door deze door de Nabateërs gebouwde stad sta je versteld van de prachtige in de rotsen uitgehouwen gebouwen. Sommige ervan zijn gemakkelijk te bereiken, bij andere kom je pas na een aardige klauterpartij. Speciaal bij zonsopkomst is het kleurspel op de geel, roze en zelfs blauw gekleurde rotsen een onvergetelijk gezicht. Het wekt dan ook geen verbazing dat deze plaats werd uitverkoren door

Steven Spielberg als decor voor zijn Indiana Jones-film 'The Last Crusade'.

Het nabij gelegen Al-Beidah, bijgenaamd het Kleine Petra, is een ruïnestad van zo'n 9000 jaar oud. Al-Beidah behoort met Jericho tot de oudste archeologische vindplaatsen in het Midden-Oosten. Je kunt een prachtige wandeling maken van ongeveer 3 uur, helemaal van Little Petra naar Petra.

### *Van zand tot zee, ofwel Wadi Rum tot Aqaba*

Dag 6 Wadi Rum - Aqaba  
Dag 7 Aqaba  
Dag 8 Aqaba - Amsterdam

We maken kennis met het [bedoeïenenleven](#) in de Wadi Rum, het mooiste deel van de Jordaanse woestijn. Om een indruk te krijgen van de afwisseling en de pracht van de woestijn in dit gebied maken we hier een spectaculaire facultatieve jeeptocht. Wil je alvast thuis in de juiste sfeer komen? Bekijk dan absoluut de klassieker "Lawrence of Arabia". In de voetsporen van Lawrence of Arabia, de Brit die een belangrijke rol speelde in de onafhankelijkheidsstrijd tegen de Turkse sultan, brengen we hier een nacht door in een bedoeïenenkamp. Voor het diner wordt gezorgd!



In de Wadi heb je ook de kans om een ritje te maken op een dromedaris, en natuurlijk om de verlatenheid van de woestijn op je te laten inwerken. Welke indruk je ook opdoet, na afloop staat er altijd hete thee op je te wachten.



Na 'zand' is het tijd voor 'zee' in [Aqaba](#). De altijd lekkere temperatuur maakt Aqaba tot een prettige plek om aan het einde van de reis uit te rusten. In de Rode Zee kun je prachtig snorkelen of duiken. De benodigde uitrusting hiervoor wordt verhuurd in de vele duikcentra die Aqaba-rijk is. Leuk is een tochtje met een boot met glazen bodem waardoorheen je het zeeleven kunt bekijken. Natuurlijk is er in deze handelsstad volop gelegenheid om de laatste souvenirs op de kop tikken. Vanuit Aqaba vliegen we weer terug naar Amsterdam.

### **Op weg met Djoser**

Bij deze reis is geen sprake van een strak gepland reisschema. De reisdagen staan vast, maar ter plaatse

wordt het programma in overleg tussen de groep en de reisbegeleiding ingevuld. De reisbegeleiding biedt de meeste dagen wel een programma aan en een aantal excursies is inbegrepen, maar je bent zeker niet verplicht hieraan deel te nemen. Wie er liever zelf op uitgaat, heeft daartoe alle vrijheid. Zo leer je een land tenslotte het beste kennen. Gemiddeld bestaat de groep uit 16 deelnemers, de maximale groepsgrootte is 20 personen.



## Praktische informatie

### Accommodatie

Tijdens deze reizen maken we gebruik van comfortabele hotels, meestal gelegen op loopafstand van bezienswaardigheden en uitgaansgelegenheden. Alle kamers beschikken over eigen douche en toilet en zijn tevens voorzien van airconditioning.

In Jordanië overnacht je ook één nacht in een bedoeïenenkamp in de woestijn in de buurt van Wadi Rum. Tijdens deze overnachting beschik je over een eigen bed en heb je de beschikking tot een eigen douche en toilet.

Bekijk hotelreviews op  [Tripadvisor](#)

Amman [Retaj Hotel](#)

Petra [Edom Hotel](#)

Aqaba [Hotel Laverda](#) of [Jordan Seasons Hotel](#)

Deze selectie geeft een goed beeld van de hotels waar we op deze reis verblijven.

### Eenpersoonskamer

Alleenreizenden worden, in goed overleg, ingedeeld met andere alleenreizenden van hetzelfde geslacht. Wil je niet ingedeeld worden met een andere deelnemer, dan kun je een eenpersoonskamer boeken tegen de daarvoor geldende toeslag vanaf € 195,-.

### Vliegreis

Het meest voorkomende vluchtschema staat hieronder. Je kan ook het schema per vertrekdatum bekijken. Vliegtijden en -maatschappijen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

<i>Vlucht</i>	<i>Tijd</i>	<i>Vérek</i>	<i>Ankomst</i>
Royal Jordanian	Amsterdam - Amman	15:55	21:35
Royal Jordanian	Aqaba - Amman	08:15	09:05
Royal Jordanian	Amman - Amsterdam	10:40	14:45

Tijdsverschil: in deze regio is het één uur later dan bij ons, en in de winter is het 2 uur later.

### Vervoer

Het vervoer over land vindt plaats met een eigen airconditioned bus. De bussen worden bestuurd door lokale chauffeurs, die de route en rijstijl van hun land goed kennen. Ze staan geheel tot onze beschikking, waardoor we stops zelf kunnen inlassen volgens de wensen van de groep. Hoewel de afstanden niet erg groot zijn en de infrastructuur in deze landen goed is, komt het voor dat je een dag lang onderweg bent, omdat er onderweg veel bezienswaardigheden worden bezocht.

Zo rijden we tot aan Kerak over de spectaculaire King's Highway in Jordanië. Een lange route vanwege de heuvelachtige weg en de vele stops die we onderweg maken. Daartegenover staat dat je tijdens zo'n dag ontzettend veel ziet en het landschap magnifiek is. In de steden kunnen we de bus niet gebruiken. Hier reis je prima met openbaar vervoer of taxi's.

### Bij de reis inbegrepen

- Vliegreis

- Alle vluchttoeslagen
- Vervoer in onze eigen comfortabele bus met airco
- Hotelovernachtingen in goede hotels
- Ontbijt tijdens alle overnachtingen
- Groepsvisum Jordanië
- Overnachting in een bedoeïenenkamp met ontbijt en diner in de woestijn bij Wadi Rum
- Bezoek aan Petra, één van de zeven wereldwonderen
- Excursie naar het historische Jerash
- Excursie naar de Dode Zee
- Wandeling door het plaatsje Madaba, staat bekend om de wereldberoemde mozaïk
- Bezoek aan de berg Mt Nebo
- Excursie naar het kasteel van Kerak
- Lokale Nederlands sprekende reisbegeleiding, dag 2 t/m 6

### *Excursies*

Bij Djoser bepaal je zelf welke bezienswaardigheden je de moeite waard vindt om te bezoeken. De een struint graag over de kleurrijke soek in Amman op zoek naar koopjes, de ander wil op zijn gemak rondkijken bij een museum of strijkt neer op het terras, om onder het genot van een drankje, het dagelijks leven gade te slaan. In de meeste gevallen kun je zelf of met groepsgenoten, al dan niet met hulp van onze reisbegeleiding, er te voet of met lokaal vervoer erop uit trekken. Toegangsgelden zijn niet bij de reissom inbegrepen, zodat je alle vrijheid hebt om je eigen plan te trekken.



Sommige bezienswaardigheden mag je niet missen, zijn slecht bereikbaar of liggen 'en route' naar onze volgende overnachtingsplaats. Dergelijke excursies zijn bij Djoser in het programma opgenomen. Ook bij alle excursies die bij het programma inbegrepen zijn, geldt dat het entreegeld exclusief is.

### **Tijdens deze reis door Jordanië zijn de volgende excursies in het reisprogramma inbegrepen:**

- Excursie naar Jerash, een typische provincieplaats uit de Grieks-Romeinse oudheid en de Dode Zee, laagste punt ter aarde waar je zonder moeite kunt blijven drijven door het hoge zoutgehalte in het water.
- Bezoek aan Madaba en Mt Nebo, aanschouw het wereldberoemde mozaïek van Madaba en kijk, net als Mozes, uit over het beloofde land vanaf de berg Nebo.
- Bezoek aan het kruisvaarders kasteel van Kerak.
- Bezoek aan het unieke Petra dat sinds 1985 op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat. Daarnaast is het één van de zeven wereldwonderen.

Er zijn nog vele andere activiteiten mogelijk, zoals:

- Wandeling van Petra naar Little Petra
- Een jeepsafari of kamelensafari behoort uiteraard tot de mogelijkheden tijdens ons verblijf in Wadi Rum.
- In Aqaba zijn er meerdere excursiemogelijkheden om bijvoorbeeld de onderwaterwereld in de Rode Zee al duikend of snorkelend te verkennen.

### *Reisdocumenten*

- E-ticket. Meer informatie over de vlucht ontvang je ongeveer 2 weken voor vertrek.
- Een paspoort, dat nog zes maanden geldig is na thuiskomst.
- Het groepsvisum (door Djoser verzorgd) ontvang je bij aankomst in Amman.

### *Geldzaken*

In Jordanië wordt er betaald met de Jordaanse dinar. Kijk voor de actuele koers op [oanda.com](http://oanda.com)

Pinnen: is op vele plaatsen mogelijk, maar niet alle automaten accepteren Nederlandse bankpassen. Zorg er

ook voor dat de instellingen voor uw betaalpas zijn aangepast op gebruik buiten Europa.  
Contant: Euro's kunnen ter plaatse worden omgewisseld, maar je krijgt niet altijd de gunstigste koers.  
Creditcards worden bijna overal geaccepteerd.

Als richtbedrag voor uitgaven die niet bij de reissom zijn inbegrepen, zoals maaltijden, overige entreegelden, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven geldt minimaal € 400,- per persoon per week.

De toegangsprijs tot musea en belangrijke bezienswaardigheden ligt tussen 5 en 10 Jordaanse dinar. Uitzondering hierop vormt de entreeprijs voor Petra in Jordanië, die circa 50 Jordaanse dinar bedraagt.

Het is in deze landen zeer gebruikelijk om fooien te geven voor verleende diensten. Dit is voor velen een welkome aanvulling op hun loon. Om te voorkomen dat je steeds fooien uit moet delen, wordt aan het begin van de reis een fooienpot ingesteld, waaruit de (gezamenlijke) tips aan de chauffeurs, gidsen, hotelpersoneel e.d. worden betaald. De richtlijn voor de fooienpot voor deze reis bedraagt € 30,-.

### *Maaltijden*

Het ontbijt is inbegrepen in de reissom. Ook het diner in Wadi Rum wordt verzorgd. Voor de lunch wordt vaak onderweg een leuke locatie gekozen en voor het avondeten heb je de vrijheid zelf een restaurantje uit te zoeken, waarvoor de reisbegeleiding je natuurlijk van goede tips kan voorzien. In de restaurants krijg je soms een menu aangeboden, dat begint met de Arabische voorgerechten, mezze. Verschillende pasta's als humus en tahina, diverse soorten salades, kibbe (vleesballetjes die op allerlei manieren zijn bereid) en brood komen op tafel te staan.



Dit soms al overvloedige geheel wordt gevolgd door een hoofdgerecht, dat meestal bestaat uit gegrild vlees en frites. Als nagerecht verschijnt er fruit van het seizoen op tafel, eventueel ook koffie of thee. Vegetariërs vinden bij de mezze voldoende opties en kunnen ook vragen om een omelet of de typisch Arabische linzensoep. Jordanië is een overwegend islamitische land en alcohol wordt dan ook niet in ieder restaurant geschonken.

### *Gezondheid*

Voor deze reis worden vaccinaties tegen DTP en hepatitis A aangeraden.

De hygiënische omstandigheden in deze landen zijn redelijk. Het is wel verstandig goed te letten op wat je eet. Uiteraard is het handig om een middel tegen darmstoornissen mee te nemen, alhoewel alleen een stopmiddel de klachten niet echt verhelpt. Een zoutoplossing (als ORS) tegen uitdroging komt zeker van pas. Tevens raden we je aan een kleine medische kit mee te nemen met o.a. aspirine en middelen tegen darmstoornissen. De reisbegeleiding is overigens ook in het bezit van een medische set, met daarin steriel medisch hulpmateriaal.

### *Hotelverlenging*

Verlenging mét accommodatie in Amman of Aqaba bij te boeken. In Amman of Aqaba verblijf je na afloop van de reis in een centraal gelegen middenklasse hotel. Het hotel in Aqaba ligt vlakbij de Rode Zee. Dit zijn dezelfde hotels, waar we ook met de groep tijdens de reis verblijven, zodat je niet onnodig hoeft te verhuizen. Ontbijt is inbegrepen. De prijs voor extra hotelovernachtingen in zowel Amman als Aqaba is € 35 per persoon per nacht in een tweepersoonskamer. Een eenpersoonskamer kost € 60 per nacht.

Let op, bij een vervroeging van de reis kun je geen gebruik maken van het groepsvisum. In geval van een vervroeging of verlenging dien je altijd zelf de transfer van of naar de luchthaven te regelen.

### *Klimaat en geografie*



Jordanië kent verschillende klimaatzones variërend van een mediterraan klimaat tot een woestijnklimaat. In principe kent de gehele streek een mediterraan klimaat met vier seizoenen, waarbij de zomers warm tot heet en de winters koel zijn. Maar hoe dieper je in de woestijn komt, des te extremer worden de verschillen tussen dag en nacht, zomer en winter. De temperaturen verschillen dan ook sterk per regio.



In de Jordaanse stad Aqaba aan de Rode Zee, helemaal in het zuidelijke puntje van Jordanië, is het het gehele jaar warm en in de zomer zelfs heet. In de hoofdstad Amman, aan de kust van de Dode Zee en langs de oevers van de Jordaan is het beduidend koeler, maar over het hele jaar genomen zeer aangenaam met mediterrane temperaturen. Hier zijn de jaarlijkse temperatuurverschillen minder groot dan in de woestijn. In de woestijn loopt de zomerse temperatuur flink op tot zo'n 40°C, maar kan het in de winter 's nachts koud zijn in de woestijn. Het is daarom van belang dat je iets warm mee neemt voor het slapen. In Petra koelt het vooral in de winter flink af, dus neem in de winterperiode warme kleren mee.

### *Reisbegeleiding en Gidsen*

De groep wordt begeleid door een lokale Nederlandssprekende reisbegeleider die van dag 2 t/m 6 bij de groep is. Bij aankomst en vertrek in Amman wordt de groep geassisteerd door een vertegenwoordiger van het agentschap. Daarnaast gaat er een Bedoeïenengids in Wadi Rum mee. De reisbegeleider verschaft zoveel mogelijk praktische informatie over de wandeling, de route en de andersoortige activiteiten tijdens rustdagen. Daarnaast vertelt de begeleider iets over het dagelijkse leven en de verschillende gewoontes van het land. De reisbegeleider is echter geen gids. Voor eventuele vragen, opmerkingen of problemen kun je altijd bij de reisbegeleiding terecht.

